



Nieuwsbrief GDS
9 november 2016

Hierbij ontvangt u als secretaris van de doopsgezinden gemeente de GDS Nieuwsbrief (met het verzoek deze te verspreiden in de eigen gemeente. Via de digitale nieuwsbrief van de GDS blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de GDS-Regio. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.

U kunt zich hier onder of via de website, aanmelden om de nieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws omtrent GDS activiteiten.

uitgelicht



De Buitendag op 19 juni - een terugblik

Het was een mooie afsluiting op 19 juni, zo vlak voor de zomer, samen met alle GDS gemeenten in Boerderij De Diekn onder Zeerijp. Een feestelijke viering rondom het thema "Overall wonen (n)ergens thuis. [Lees meer >>](#)

World Fellowship Sunday 22 januari 10:15 uur

Waar: Doopsgezinde kerk te Haren
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om top een zondag in de buurt van 21 januari, meestal de vierde zondag in januari, stil te staan bij onze dopers traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. Suggesties en materiaal voor deze viering wordt bij toerbeurt samengesteld door doopsgezinde broederschappen en bestaat uit een toelichting, verhalen, suggesties voor liederen, en overdenking en voorbeden. [Lees meer >>](#)



Programma GDS Broederschapsdag - 2 oktober te Groningen

Zou het niet zo kunnen zijn dat gemeenten wel varen bij de gratie van geloof en vertrouwen? En in wat we doorgaans waarnemen als problemen, dat er ergens ook de kiemen te zien zijn van de toekomst

contact

Groningse Doopsgezinde Sociëteit
Grote Beerstraat 173-36 |
9742 RG Groningen
[Stuur ons een E-mail](#)

agenda

10 mei 20:00 uur
GDS

Voorjaarsledenvergadering

Waar: Doopsgezinde kerk te Haren
Vergadering van het GDS bestuur met de GDS vertegenwoordigers vanuit de gemeenten.

links

[Aanmelden Nieuwsbrief](#)

[Laatste Nieuwsbrief](#)

[Links](#)

die God bezig is ons te geven? Geloof opent immers de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Stel dat je je de koning te rijk voelt. En als je daar ook naar gaat lopen, je naar gaat kleden. Als je dromen met jou op de loop gaan. Of als dromen jou iets willen laten zien. Ze van God komen. Wat doe je ermee? Het is alsof je meer ziet, meer kunt, meer in je hebt. Op de komende GDS-broederschapdag staan we hierbij stil met het Jozef verhaal. We vieren en zoeken en proberen met elkaar te zien wat niemand nog ziet. In de dienst gaat ds. Geert Brüsewitz voor. *Onze onderlinge verbondenheid als gemeenten in de GDS-regio wordt tijdens de viering tot uitdrukking gebracht in in het delen van brood en wijn. In de kleine handeling, van het gezamenlijk delen van brood als het lichaam van Christus, zit het grote; met onze kleine gemeenschap bouwen we mee aan de gemeenschap van mensen, met elkaar verbonden en met God.*

Programma:

10:00 uur Inloop met een kopje koffie
10:15 uur Kerkdienst (voorgangers ds. Geert Brüsewitz)
11:30 uur Koffie
11:45 uur Gesprekken in de Werkplaats
13:00 uur Lunch
13:45 uur Afsluiting

Na de viering zijn er een drietal Werkplaatsen. In wat kleinere groepen praten we met elkaar verder over wat er in de viering is bereikt.

1. Werkplaats over een doopsgezind toekomst in Noord Nederland Dit gespreksthema sluit aan bij huidige ontwikkelingen en het verlangen naar meer samenwerking tussen doopsgezinden gemeenten in Friesland en Groningen. Het zal eruit gaan zien als een soort pilot; hoe zal de toekomst voor doopsgezinden er uit kunnen gaan zien. Leidende vraag daarbij is: welke wegen wijst Gods Geest naar de toekomst? Wat zien we aan mogelijkheden? Wat wordt er zichtbaar? Wat draagt ons heel concreet? Wat kunnen we achter laten? Wat is er nodig? Het gesprek hierover is een verbreding en verdieping van het thema van de Beraadingsdag in mei j.l.

2. De kracht van generaties In de tweede Werkplaats worden jongeren en ouderen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over wat geloven voor hen betekent, wat voor hen kerk is en hoe zij de toekomst van de doopsgezinden zien, om van daaruit een gezamenlijk voorstel te ontwikkelen voor een vorm van gemeente-zijn dat hierbij past en ons verder helpt. Kan de gemeente er nog zijn voor diegenen die jaren de gemeente droegen? Hoe en wat is gemeente-zijn voor de nieuwe generatie? Waar je samen stappen zet, ontstaat begaanbare grond. Wat is van blijvende waarde dat met jou en ons meegaat?

3. Dromenvangers

De derde Werkplaats is misschien iets minder een gesprek, als wel iets met je handen doen. Onderwijl kan natuurlijk met elkaar worden gepraat. We gaan dromenvangers maken. Het is een symbool dat door de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika gebruikt werd en het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web, gelijk dat van een spin, en in het midden van dat web bevindt zich een gat. De ring is versierd met draad, veren en koorden. De dromenvanger wordt opgehangen om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor de rest van het leven. Onder het maken praten we over de vraag welke droom de gemeente verder zou kunnen helpen.

Afsluiting

We sluiten af met een feestelijke lunch, verzorgd door Foodfella's. We vragen daarvoor een kleine bijdrage. Een richtbedrag is 4,- euro. Meer mag ook! En minder als het niet anders kan. Om ca. 13.45 uur kan iedereen geïnspireerd en tot nadenken gestemd weer huiswaarts gaan. In de doopsgezinde kerk te Groningen.

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Groningse Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]

[Aanmelden](#) | [Afmelden](#) | Copyright © 2016 Groningse Doopsgezinde Sociëteit