



GDS

Groningse en Drentse doopsgezinde sociëteit

Kliederkerk

Bericht van de doopsgezinde gemeente Groningen — **In de doopsgezinde kerk in Groningen is op zondag 9 april opnieuw Kliederkerk. Alle kinderen zijn daarvoor uitgenodigd! We vieren 'kliederpalmpasen'. Neem ook je ouders, opa's en oma's en vriendjes mee. Kliederkerk is voor alle leeftijden en voor iedereen in de GDS-regio, van groot tot klein. Dit keer vieren we een beetje anders dan anders Palmpasen. Het wordt een fantastische middag! Van 15.45 -18.00 uur**

Programma:



- 15.45 Inloop
- 16.00 Een bijzonder welkom
- 16.15 Gezellig en creatief bezig zijn voor jong en oud met o.a. palmpasenstokken maken
- 17.00 Viering
- 17.30 Afsluiting met een versnapering

Kinderen die naar de kliederkerk komen worden begeleid door de eigen ouders of verzorgers. Je hoeft je niet op te geven.

Verslag GDS Beraadsmiddag 4 maart 2017

Zo'n veertig aanwezigen uit de GDS-gemeenten togen deze zaterdagmiddag naar de Vermaning in Haren. Br. Henk Stenvers was uitgenodigd om een uiteenzetting te geven aan de hand van de notitie "Lopen op het water" die hij afgelopen zomer tijdens zijn studieverlof heeft geschreven.

In het welkomstwoord haalde ds. Jacob Kikkert de bijbeltekst aan waarmee de notitie begint: het verhaal van de storm op het meer dat te vinden is in het evangelie naar Mattheus (14: 22-33). Meestal wordt naar aanleiding van dit verhaal gewezen op de twijfel en het kleingeloof van Petrus. We gaan dan voorbij aan het mengsel van moed, onverschrokkenheid, impulsiviteit en vertrouwen waarmee Petrus besloot om uit de boot te stappen. De andere leerlingen bleven immers in de schommelende boot zitten. In welke beweging zouden wij als gemeenten mee willen gaan? Br. Stenvers zet uiteen hoe de

organisatie van de broederschap en ook gemeenten is ontstaan in een tijd dat we nog veel meer leden hadden. Nu is er in verhouding een te grote bestuurslaag ten opzichte van het ledental. Toch blijven de oude structuren vaak bestaan. Voorts schetst br. Stenvers hoe de wereld om ons heen is veranderd de afgelopen decennia. Hoe die eenvoudigweg niet meer te vergelijken is met de wereld waarin de meesten van ons opgroeiden en lid werden van de gemeente, hoewel de gemeenten nog wel grotendeels volgens dezelfde structuren en opzet bestaan. En hoe ontzettend veel energie er de afgelopen veertig jaar is gestoken in het in stand houden of herstellen van precies dat: 'hoe het vroeger (lees: altijd al) was.' Nieuwe generaties, nieuwe tijden vragen om een andere vorm, een vorm die niet bedacht kan worden maar die vanzelf zal ontstaan. Niet nadenken, maar doen. Net als Petrus; uit het schommelende bootje durven stappen. In het besef dat de tijden veranderen: de wereld om ons heen verandert, onze eigen nieuwe generaties veranderen en de vormen van geloven en samenkomsten veranderen. Dus moeten we het er maar wagen, met Gods hulp, besluit br. Stenvers. Niet makkelijk, wel inspirerend.

Na een korte koffiepauze vervolgt ds. Yvette Krol met een korte inleiding over de ontwikkelingen in het GDS gebied in de laatste jaren aan de hand van het Groninger landschap, waar op een gegeven moment wierden en terpjes ontstonden, met huizen en kerkjes;. Ook de gemeenten in de GDS regio is een verzameling van terpjes en kerkjes, die op zichzelf staan, maar tegelijkertijd bij elkaar horen. Vandaag de dag zijn die kerkjes op die terpjes opnieuw kwetsbaar geworden. Niet het water vormt een bedreiging, maar gebrek aan geld of menskracht om wat er is in stand te houden. De vraag hoe het van hieruit verder zou kunnen gaan werd verdeeld over drie groepen met drie verschillende thema's. Kort en krachtig samengevat in: Geen geld, hoe verder? Geen menskracht, hoe verder? Geen beweging, hoe verder? In kleinere groep werd hierover doorgepraat en naderhand de belangrijkste bevindingen weer teruggegeven in de plenaire afsluiting. Leidende vraag in de uitwisseling was of de doopsgezinde broederschap voldoende flexibiliteit heeft om toekomstbestendig te zijn. En of gemeenten al dan niet gezamenlijk, kunnen uitgroeien tot eigentijdse plekken van bezieling, tot huizen van bezielde verband, tot knooppunten in een 'netwerk van kerkplekken'. We zien, zei br. Stenvers, dat onze geloofsgemeenschap geneigd is vast te houden aan een gemeentemodel waarvan we denken dat het tijdloos is. Maar dat model is niet langer houdbaar. Het gaat in de eerste plaats om de gemeenschap en minder om de kerkelijke gemeente. We zullen er dan ook niet aan ontkomen om te veranderen, om het oude los te laten, aldus br. Stenvers. Dragend daarvoor is het geloofsverhaal, waar het ook ons nú ten diepste om zou moeten gaan. En dat verhaal vraagt om te vertrouwen en teruggaan naar de basis: waar is het gemeente-zijn ook al weer om begonnen? Op die laatste vraag zullen we elkaar steeds moeten bevragen. Tenslotte memoreerde zr. Relie Koning-van Reenen de opheffing onlangs van de doopsgezinde gemeente Koudum, het artikel 'Anders kijken' van br. Stenvers en de lezersreactie van Eelke Sietsma op 'lopen op het Water', alle drie in de laatste uitgave van Doopsgezind.nl getiteld 'Storm'. In alle diversiteit wijzen deze drie bijdragen op veranderende tijden. Laten we het oude loslaten, maar niet elkaar besloot zr. Koning-van Reenen. Met deze woorden kwam een einde aan een inspirerende middag die een aantal aanknopingspunten gaf om uit te gaan werken. Een uitgebreid verslag is beschikbaar op de Voorjaarsledenvergadering van de GDS op 10 mei.

Opgetekend door Jacob Kikkert

Een midweek op Fredeshiem, iets voor u???

Vanuit doopsgezinde gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe (Friese doopsgezinde sociëteit en Gronings-Drentse doopsgezinde sociëteit) wordt een vakantie-midweek voor senioren georganiseerd op Buitengoed 'Fredeshiem'.

Naast ontmoeting en ontspanning zijn er ook momenten van spiritualiteit en bezinning. Thema van de midweek is 'Inzicht en Uitzicht': Met het ouder worden komt er vaak ook de periode van terugkijken op wat is geweest: de innerlijke weg die is gegaan, breuklijnen die zichtbaar worden, wijsheid die is opgedaan. Maar ook hoe herinneringen kunnen helpen om het leven opnieuw richting te geven en vanuit het 'nu' te kijken naar wat nog mag komen. Daarbij horen woorden als 'het leren uithouden in wat we niet kunnen veranderen', 'verlangen', 'loslaten', en misschien wel 'verzoenen'. Daarover gaat het in deze week.

Waar, wanneer, voor wie?

De midweek is van maandagmiddag 29 mei tot en met vrijdagmiddag 2 juni 2017 en is met name bedoeld voor senioren. Zeker aan het begin van de zomerperiode is het goed vertoeven op Buitengoed Fredeshiem. Het belooft een midweek te worden waarin naast de nodige ontspanning,

bezinning en verdieping, er ook een aantal uitstapjes gemaakt worden. De begeleiding van de midweek is in handen van ds. Roelof Akse en ds. Jacob H Kikkert e.a.

Kosten:

De kosten bedragen op basis van volpension: € 405 p.p. voor een één-persoonskamer en € 355 p.p. voor een tweepersoonskamer. In dit bedrag zijn, naast de overnachtingen en alle maaltijden, ook inbegrepen: het vervoer voor excursies en uitstapjes, begeleiding en het materiaal dat gedurende de mid-week wordt gebruikt. Zijn de werkelijke kosten van de mid-week voor u bezwaarlijk, dan bestaat een beperkte mogelijkheid de midweek middels een speciale regeling aan te bieden.

Indien u aangewezen bent op beperkte ondersteuning van bv. thuiszorg, kan in de regel afhankelijk van zorginstelling en verzekering) deze zorgverlening 'meegenomen' worden naar uw vakantieadres. Het is maar dat u het weet. Wij kunnen u daarover informeren.

Voor opgaven en/of meer informatie: tel. 06 5151 6030, email: midweek@gds.doopsgezind.nl
Geeft u zich snel op, liefst vóór 16 april, want vol is vol!

ds. Roelof Akse en ds. Jacob H Kikkert.

Regioweekend Giethoorn : Bord voor je Kop!



SAVE THE DATE ! 20 mei - 21 mei · Samen Een · Giethoorn, Overijssel

Zet dit super gave weekend alvast in je agenda. Praktische informatie volgt later.

Gezamenlijk met alle regio's sluiten we het regioweekendseizoen 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet' af met een spetterend slotweekend op Samen Een te Giethoorn. Daar moet je bij zijn!